



Mitt namn är Alma Hedskog och jag är 16 år. Jag bor i Stenkullen, utanför Göteborg. Jag går första året på tekniklinjen på Lerums Gymnasium. Jag brinner för hästar och avel, framförallt för welshar.

Att min första ponny blev en welsh var en slump. Mamma köpte en ponny som hon tyckte var trevlig. Hon var unghäst och vi ställde ut henne lite grann som unghästaktivitet. När vi flyttade till gården där mamma växt upp återupptogs kontakten med mammas veterinär Christine. Hon har fött upp welshar i alla sektioner under 35 års tid. Welsharnas slogan "en ras att växa i" gör verkligen själ för sitt namn. Christine introducerade oss in i welshvärlden med allt vad det innebär med utställningar och ridklasser. Hon försåg oss med hästar i rätt storlek allt eftersom vi växte. Vi har ägt alla sektioner som vi tidigare ridit och tävlat lite, men nu när intresset för ridning har svalnat hos både mig och min syster har vi mest welsh mountains som vi kör och avlar på. På gården finns det tre stycken welsh mountain ston, varav två är dräktiga, och tre hingstar, en welsh mountain, en welsh och en welsh av cob typ.

Mitt bästa hästminne är från den internationella welsh utställningen i Danmark 2015 där vi visade en welsh mountain hingst. Det var mycket publik, strålande sol och många trevliga människor. Vi fick se många vackra hästar och knöt ny kontakter.

Mitt värsta hästminne var när jag och min syster var ute och red. Mamma gick med. Då vi mötte en hund skulle mamma hjälpa min syster att flytta hästen som samtidigt blev rädd för hunden. Mamma blev sparkad och det slutade med ambulans, sjukhus och en rejäl lårkaka.

En häst som har betytt speciellt mycket för mig är welsh partbreeden Lyckås Aria. Vi köpte henne som 2 åring och då var hon inte särskilt vacker. Men som den fula ankungen, utvecklades hon senare till en svan och kom och bli en av de vackraste hästar jag sett. Tyvärr fick vi ta bort henne förra sommaren, endast 5 år gammal på grund av en förgiftning.

I år kommer det två föl på gården. Den ena är min första egna avkomma, så målet är att visa den på utställning. Vi skall även åka på en internationell utställning i Holland i augusti, dock vet jag inte ännu om vi får med någon ponny. Ett mål som sträcker sig in i framtiden är att bli exteriördomare. Just nu går jag på så många kurser som jag bara hinner med för att samla på mig så mycket kunskap som möjligt.

Genom att skapa en plats där unga kan mötas för att umgås, träffa nya kompisar och ha roligt så kan alla, oavsett om man avelserfarenhet eller inte, har egen häst eller inte, tävlar eller inte, känna sig välkomna. Denna plats skall hjälpa ungdomar att bygga nätverk med bland annat erfarna uppfödare, domare och unghästutbildare m.fl.

