

Jag skaffade Nitro som tvååring men pga utökning i familjen så är det först det senare året vi har kommit igång och rida och träna mer seriöst.

Jag är en tävlingsinriktad tjej som tidigare har tävlat i hoppning men har nu fått upp ögonen på dressyr. Tanken var att skaffa ett halvblod och tävla med men det föll sig som så att jag sålde halvblodet men behöll min Nitro då han passade mig och min livsstil bättre än halvblodet som krävde mer i tid och träning.

Vi är precis i starten på vad jag hoppas en lång tävlingskarriär och har inte riktigt hittat knapparna på banan än men det är ändå så kul och jag lär mig så mycket av min häst.

Nitro är en väldigt glad och positiv kille som älskar att hitta på nya saker. Det som jag är mest fascinerad av hos honom är hur cool han är, eftersom jag har en liten dotter och jobbar heltid så kan det ibland bli svårt att hitta tiden att rida 6 dagar i veckan men han tar det med ro och har alltid hovarna i marken utan att för den delen vara tråkig.

Vi är för andra året i rad nu anmälda till haflingercupen där man tävlar mot andra haflingrar runt om i Sverige genom att omvandla sina tävlingsresultat under till poäng. Detta är en väldigt rolig grej tycker jag då tävlingarna helt plötsligt får en ny mening.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att haflingern är en fantastisk rolig ras som passar till det mesta, den är trygg och stabil men har ändå lite sting och go när det behövs. Jag tycker att om man är som jag som vill ha en trygg lagom stor häst att ha roligt med vare sig det är på tävlingsbanorna eller i familjen så är haflingern helt rätt.

Med vänlig hälsning Fia och Nitro

