



Svenska Haflingerföreningen

Johanna Ronander

Jag heter Johanna Ronander, är 17 år och läser mitt andra år på gymnasiet. Bor på en gård utanför Halmstad tillsammans med min familj, en hund och 8 hästar. Har sysslat med hästar så långt jag kan minnas och har en dröm om att kunna försörja mig på just hästar i framtiden!

1: Anledningen till att det blev haflinger var min mammas fel Hon hade köpt en haflinger (Steinbach) som läromästare till sig själv men det visade sig ganska snabbt att han var alldeles för svår för henne då han är/var väldigt pigg och detta gjorde henne rädd. Så lilla Johanna, dryga 10 år, fick ta över D-ponnyn Steinbach, till vardags kallad Dunder, som senare skulle visa sig vara ett väldigt team!

2: Haflingerna som jag tävlar nu är Steinbach (Dunder): en D-ponny valack född 1997 e: liz Stromboli ue: Matthias HAH 13. Vi har tillsammans startat ponny SM i dressyr, varit på haflinger EM i Milano, Italien, internationellt haflinger Championat i Steinhagen, Tyskland och placeringar i andra nationella tävlingar upp t.o.m FEI individuella Mästerskapsprogram.

Wittorio: en C-ponny valack född 2010 e. Eldfluxens Wacker 11 ue: Nelson 2. Han är uppfödd, inriden och utbildad av mig. Vi har tillsammans startat upp t.o.m inledande FEI men även han var med på haflinger EM i Milano, Italien och det internationella Haflinger championatet i Steinhagen, Tyskland. Är även till salu.

3: Mitt bästa hästminne har jag svårt att välja. Att starta SM på Dunder var så himla coolt med tanke på så mycket slit som jag lagt ner och äntligen få lite betalt i form av att starta SM. Men det slår nog ändå inte när vi hösten 2015 åkte ner till Milano och jag tävlade tre stycken haflinger där (Steinbach, Vittorio och Corvette). Hela resan var väldigt cool, det var väldigt roligt att träffa alla svenskar där nere och verkligen bli ett team! Första

hoppklassen på Corvette (höjden låg på 110-115 cm) var magisk! Vi gick runt banan som var svår på endast 4 fel, en ritt som jag aldrig kommer glömma! Slutade som bästa svensk.

Mitt värsta hästminne tror jag var när jag för några år sedan trillade av Dunder på en hoppträning och fick en ganska allvarlig hjärnskakning och minnesluckor. Kommer själv inte ihåg något av händelsen eller timmarna efter så frågan är om det räknas som ett minne, då jag inte kommer ihåg något av det, haha!

4: Svår fråga, alla hästar som jag rider/ridit har betytt otroligt mycket för mig. Har haft förmånen att rida väldigt talangfulla hästar med härliga personligheter som gör att alla har betytt mycket för mig. Men om Jag måste välja blir det nog Dunder som trots allt skapat min karriär. Från att vara en liten, rädd 10 åring på en alldeles för stor ponny, till att tillsammans lyckats utbilda och ta oss till SM!

5: Just nu läser jag som sagt andra året på gymnasiet, har en 6-årig storhäst e: Ludwigs Champion ue: Okeanos som jag håller på att utbilda och förhoppningsvis snart komma ut på hoppbanan med, Hon är väldigt grön än så länge så får ta ett steg i taget! Annars är det träningar och tävlingar med fokuset på dressyr SM:et i slutet Juni i Grums med Dunder som jag siktar mot. Är redan kvalad men han ska hålla sig fri från skador och att höja våra kvalprocent hade varit kul! Med Wittorio får jag se, hans utbildning fortsätter och blir han inte såld tänkte jag försöka att kvala även honom till SM. Han är fortfarande väldigt ung men man kan alltid försöka om inte annat! När han blir såld kommer jag nog leta efter en till storhäst, med fokus på att kunna utvecklas som hoppryttare.



Steinbach i Milano, Fotograf: Sandra Johansson