



Jag heter Maja Erlandsson och bor i en liten by i Kalmar län, Småland. Jag är 20 år gammal och jobbar just nu med barn på olika förskolor och fritids i kommunen. Min tanke är att i framtiden utbilda mig till lärare av något slag, men det återstår att se vart framtiden leder mig. Dessutom fotograferar jag en hel del och skulle kunna tänka mig att ha det som jobb vid sidan av. Jag sitter med i styrelsen för Svenska Haflingerförbundet och engagerar mig även för sporten inom rasen haflinger. Det är givande och mycket lärorikt!

Anledningen att det blev just haflinger för mig är ganska lättbesvarat. Jag red på ridskola i många år och tack vare Ida Wöllecke (ordförande för Svenska Haflingerförbundet, Ekbackens Haflinger) fick jag chansen att ha en lite äldre haflingervalack på foder ett år. Jag lärde mig extremt mycket under det året och 2010 fick jag möjligheten att tillsammans med Ida, rida in det haflingerstoet som skulle bli min egen häst. Sedan dess har jag varit med på många olika premieringar, utställningar och andra evenemang och det har helt enkelt bara blivit självklart att haflinger är min ras.

Min häst heter Ekbackens Cherry och är född 2007. Vi har testat olika saker genom åren, men dressyr har blivit vår grej. Hon är visad ett par gånger med goda resultat och min dröm är att få ett litet sto-föl efter henne.

Det är väldigt svårt att välja bara ett bästa hästminne, jag har så många att välja på, men när jag och Cherry placerade oss 2a i Skol-DM i dressyr är absolut ett av mina gladaste minnen.

Mitt värsta hästminne är dock inte alls lika svårt, den 3e december 2011 skulle jag bara borsta av och reda ut manen på en av hingstarna i stallet. Det slutade med att hingsten drog iväg med mig och jag hängde kvar i grimskaflet och slet axeln ur led, vilket har gett mig axelproblem i 5 år innan det fixades. Förstår inte varför icke-hästmännskor påpekar att hästar är farliga... ;)

Den häst som har betytt mest för mig under alla åren är nog den gamla haflingervalacken som jag hade på foder, Apollo. Det var han som fick mig att fastna för haflinger och tack vare honom har jag lärt mig att hantera hästar på ett helt annat sätt än vad man får lära sig på ridskola.

Just nu satsar vi i SHF mot kvalitetstest för haflinger i alla åldrar den 8-9 april på Axvalla. Det blir första gången det genomförs och det blir spännande! Jag ska själv delta med min häst. I vår väntas föl i stallet så det kommer bli mycket haflingerföl som motiv framför kameran! Den 15-16 juli är det Riksutställning och haflingertävlingar i Vetlanda där jag kommer vara delaktig på något vis. Jag hoppas att jag under året får möjlighet att visa flera hästar och satsa på Young Handler Award även detta året.

Jag tror att det viktigaste för att engagera fler ungdomar är att visa att vi har roligt tillsammans, att man i en förening kan få hjälp av så mycket erfarna människor som har arbetat med just en viss ras i flera år. Visa fram unga duktiga avlare eller föreningsmännskor genom studiebesök eller föreläsningar, som kan sporra andra att göra just samma sak, och visa att det inte bara är den äldre generationen som kan allting. Vi unga kan också, om ni äldre lär oss!