



Hej! Jag heter Birgitta Kabinger och är en värmlänning i förskingringen. Född och uppvuxen i Karlstad, där jag också läste svenska och engelska vid universitetet med sikte på att bli lärare. Men det blev en annan karriär i stället, i en bransch som jag varit trogen nästan hela mitt yrkesverksamma liv, nämligen försäkringsbranschen. I dag jobbar jag som fritidsombud åt Sveland Djurförsäkringar. Jag bedriver uppfödning med Haflinger på Väbjörnsgårdens stuteri utanför Mariestad.

Att det blev just Haflinger är nog min salig makes förtjänst (veterinären och landslagskusken Siegfried Kabinger). Vi besökte hans mor i Steiermark, och från hennes fönster såg jag en häst på en betesvall som lutade betänkligt. En gyllene häst med vit man och svans...resten är historia, vi köpte våra tre första Haflinger, en hingst och två ston, från Österrike 1994.

I dag har jag 12 stycken Haflinger, varav en del är utlånade. Hemma på gården utanför Mariestad finns två aktiva avelsston, två ungston och fyra hingstar i varierande åldrar.

Många fina minnen har jag från de 23 åren med Haflinger. Under 10 år hade jag förmånen att få vara med och arrangera Haflingermästerskap. Det var väldigt roligt att se ekipagen från början och följa deras utveckling genom åren. Många blev riktigt bra och det kändes som om vi var med och skapade en plattform för våra Haflingerekipage så att de vågade ta steget ut på tävlingsbanorna runtom i landet.

Det är också ett sant nöje att se sina egna uppfödningar utvecklas till individer som till slut blir så bra att de kan visas fram för avelsvärderingsnämnden och bli godkända hingstar (Väbjörns Anér 31 och Väbjörns Ace of Diamonds 39).

Men det är nog ändå inget som slår glädjen och stoltheten jag kände när min älskade Anger 16 först tog hem SM-brons och året efter även SM-silver i sportkörning.

Tråkiga minnen finns naturligtvis också, och bland det värsta jag har upplevt var när vår första hingst Andi 9 förolyckades i en stallbrand i slutet av nittiotalet. Så orättvist, han var inte färdig med sitt liv.

2017 blir ett år när jag avser betäcka mina två äldre damer (Howland e Amadeus och Dorothea e Morgenrot) och naturligtvis träna med mina ungston så att de kan visas upp i bra skick på Riksställningen.

Det händer mycket runt Haflingern i år, och så ska det vara eftersom föreningen firar 30 år!

//Birgitta Kabinger, Stuteri Väbjörnsgården