



Mitt namn är Sofia Martinsson och jag är 23 år. Jag är numera boende i Stockholm och arbetar som vikarie/timanställd på både Skansen och Hovstallet med hästar.

Mitt intresse för hästar har alltid funnits och redan som liten började jag på ridskola. Sedan dess har det bara blivit mer och mer hästar. Dock har det mest varit halvblod och ridskolans hästar. Det var bara några år sedan jag fick upp ögonen för nordsvensken. Anledningen var att min faster, som är uppfödare av rasen, behövde hjälp med barnvakt en sommar. Jag var där mycket och fastnade både för rasen och även körning som jag heller inte sysslat med tidigare. Jag fastnade så mycket att jag bestämde mig för att gå kuskutbildningen på Strömsholm 2015. Där fick jag lära mig otroligt mycket om körning och fastnade bara mer för rasen då vi självklart hade nordsvenskar på utbildningen. Min utbildning på Strömsholm var det som gav mig möjlighet att jobba med det jag gör idag och älskar.

Jag har ingen egen häst men även här får jag lite hjälp av min faster. Jag brukar låna en av hennes treåringar över sommaren som jag har ridit in för att sedan skicka hem igen för försäljning. Just nu har jag ett litet sto som både ska ridas och köras in och målet är att visa henne och göra ett fkp i slutet av sommaren.

Jag föll för nordsvensken då den är så allsidig. Den lite grövre rasen gör att man kan använda den i arbete i skog och mark samtidigt som den är tillräckligt nätt för att göra sig både framför viktoriavagnen eller på dressyrbanan. De individer jag har stött på har nästan uteslutande ett fantastiskt psyke och kan bära såväl barnen som pojkvännen eller pappan.

I fnh sitter jag med i ungdomsrådet. Jag hoppas att på så vis kunna engagera andra ungdomar och få fler att få upp ögonen för denna fantastiska ras!"

