



1. Varför blev det just nordsvensk för dig?

Uppvuxen med framförallt nordsvensk. Under åren har jag haft flertalet andra raser men senaste åren har det blivit mest inriktat på nordsvenskar. Varför det blev just nordsvensk föll nog av naturliga skäl, men också att det är en häst som passar det jag är mest intresserad av,- körning.

2. Information om hur många hästar ni har just nu, och vad du gör med dem?

Just nu har jag en egen nordsvensk, 4 årig valack, Emillo e: Rolex 1937 ue: Ynar 1819. Sedan har familjen två 3 åringar som jag är med och utbildar, ett nordsvenskt sto, Vilja e: Diamant 1981 ue: Fager 1855 samt ett 3 årigt SWB Black Empress e: JJ Rayban ue: Steinbeck. Samtliga utbildas inom både körning och ridning nu och nordsvenskarna skall visas och göra körprov i sommar.

3. Skriv om ditt bästa och värsta hästminne

Mitt bästa hästminne, måste nog vara när jag fick beskedet om att jag fick det jobbet jag har idag. Beskedet i sig är ju inte ett hästminne men vetskapen om vad jag skulle ha framför mig. Nu ett drygt år senare kan jag inte bli mer tacksam för förtroendet till att få ha det jobb jag har idag. Jag jobbar som kusk på Gunnebo slott och trädgårdar.

Mitt värsta hästminne, är nog när min systers häst brutit benet, känslan av att inget kunna göra samt väntan i ett så kritiskt läge. Inget man vill vara med om igen.

4. Skriv om en häst som har betytt speciellt mycket för dig?

Alla har ju betytt mycket men på olika vis, men den som jag kan sakna på ett speciellt sätt är en av hästarna på kuskutbildningen jag gick 2015. Det var nordsvensken Vippen född 2009, e: Pegasus 1917 ue: Våd 1908. Av mina egna har nog en New forest jag hade betytt extra mycket, Lucky Star hette han och gav mig alltid den där lilla extra energin och glädjen.

5. Nutid, viktiga händelser just nu och den närmsta tiden/närmsta året?

Nu är det framförallt utbildning inför premieringen i sommar, Frivilligt körprov samt KBI och självklart även visningen. Inga föl i år men ev. betäcka ett eller två ston.

Annars är det full fart, både i jobbet med vårbruk, skogskörning och evenemang och på hemmaplan.

6. Hur tror ni man skall engagera ungdomar och skapa intresse för avel och rasföreningar?

Jag tror man får tänka att ungdomar i den yngre kategorin behöver på något sätt ha en koppling genom familjemedlem för att ha möjligheter att känna engagemang inom avelsarbete. Men den lite äldre ungdomskategorin som har möjlighet till egen hästhållning, kan man på ett annat sätt fånga upp. Det gäller nog oavsett ålder och förkunskaper att man visar att personen är viktigt för oss, att vi bjuder in till gemenskap, aktivitet eller arbete. Känner personen i fråga att den kan bidra så kommer viljan att vara delaktig automatiskt. När det gäller att få fler uppfödare så är ju kunskapen kring detta viktig för att yngre personer skall våga börja någonstans. Lika viktigt som att ta fram individerna är ju att de förvärvs på ett bra sätt så där kommer ju ytterligare ett steg att fånga upp och förmedla kunskapen om unghästantering, utbildning samt visning. För antingen framtida eget avelsmaterial eller för att kunna förmedla bra hästar till köpare. När man kollar i SHs rasföreningar har vi utmaningen att vi använder hästarna på olika sätt, vi har olika stora föreningar, med olika avelsmål, användningsområden och vår marknad ser väldigt olika ut. Därför tror jag det är viktigt att förmedlandet av kunskap kring dessa områden till ungdomar sköts så mycket det går på föreningsnivå, alternativt ihopslaget några med liknande ambitioner. Men att det ständigt finns en koppling uppåt. Ungdomsrådet tror jag starkt på, dels för att ha ett stöd, men också för oss som sitter med. Kunna utbyta erfarenheter och kunskap med varandra och ta med sig hem till föreningarna.

Aktiviteter som jag tror kan öka eller skapa intresse för avel och rasföreningar är dagar med olika teman, föreläsningar, kanske rundresor med studiebesök hos uppfödare/hingsthållare, inbjudningar till olika hästdagar m.m. Redan befintliga arrangemang tror jag är jättebra att se till att nyttja som ett tillfälle att samla ihop ungdomar då de kanske ändå skulle dit.